

Taizé in Schoorl: bezinningsweekend met liederen en gebeden uit Taizé.

Thema: Een toekomst van vrede



Taizé in Schoorl

Van harte nodigen we je uit om deel te nemen aan een Bezinningsweekend met liederen en gebeden uit Taizé. Dit weekend in de stijl van Taizé wordt van vrijdag 3 tot zondag 5 maart in het Doopsgezind Broederschapshuis in Schoorl gehouden. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap waar ongeveer 100 broeders uit verschillende landen wonen. De broeders zijn van zowel protestantse als katholieke afkomst. Jongeren uit de hele wereld komen naar het dorpje Taizé om een week lang het leven van de broeders te delen; ze volgen bijbelinleidingen die door de broeders gegeven worden, leren andere jongeren kennen in gespreksgroepjes en nemen deel aan de drie gebedsvieringen per dag. Veel zingen en een tijd van stilte vormen de kern van een Taizéviering.

Dit weekend willen we enkele dagen doorbrengen in de stijl van Taizé. Bezinning en ontmoeting staan centraal in dagelijkse vieringen, workshops en gespreksgroepjes. Daarnaast is er ruim gelegenheid andere jongeren te ontmoeten in het huis waar we verblijven. Op zondag is er een pelgrimagedoor de duinen. Een inspirerende wandeling, waarin je soms stilstaat bij het moment en geniet van het prachtige duinlandschap.

Het thema van dit weekend is: "Een toekomst van vrede". Op diverse manieren willen we stilstaan bij dit thema. In de vieringen en stiltemomenten is er aandacht voor vrede voor jezelf. In de workshops bespreken we vrede in de wereld.

Bij voldoende aanmeldingen is er ook gelegenheid om dit weekend in stilte door te brengen. Je hebt dan meer rustmomenten voor jezelf, waaronder eten in stilte met klassieke muziek.

Het Doopsgezind Broederschapshuis

Het weekend vindt plaats in het Doopsgezind Broederschapshuis in Schoorl. Direct achter het huis beginnen de prachtige duinen en bossen en wat verder liggen het strand en de zee. Het huis is gebouwd om doopsgezinden onderdak te bieden voor bijeenkomsten en vakanties. Het huis staat nu open voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing.

Accommodatie

In het hoofdgebouw bevinden zich de eetzaal, de serre, een eenvoudige bar en de bibliotheek. Tussen de bomen, vrijwel tegen de duinrand staat het kerkje. De slaapaccommodatie bevindt zich in een vrijstaand gebouw op het terrein. Beneden bevinden zich zestien 4-persoonskamers en boven acht 3-persoonskamers.

Kosten

Het weekend is bedoeld voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. De kosten voor het weekend bedragen € 40,- per persoon. Hierbij inbegrepen zit het volledige verblijf in Schoorl, dus inclusief alle maaltijden, twee overnachtingen en deelname aan het programma. In principe kun je ook deelnemen als je ouder bent dan 30, maar hiervoor is een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de kosten zijn hoger.

Programma Taizé in Schoorl

VRJDAG

16:00	aankomst
17:00	ontvangst en welkom
18:00	avondmaaltijd
20:00	avondgebed koffie/thee
22:00	bar open

ZATERDAG

08:15	ochtendgebed
09:00	ontbijt
10:15	inleiding en gespreksgroepjes koffie/thee
12:30	lunch
13:30	midddagebed koffie/thee
14:30	workshops
18:00	avondmaaltijd
20:00	avondgebed koffie/thee
22:00	bar open

ZONDAG

08:45	ontbijt
10:00	viering koffie/thee
11:00	pelgrimagedoor de duinen
12:30	lange wandeling: lunchpakket mee
13:45	lunch (na korte wandeling) slotgebed
14:30	koffie/thee vertrek



Aanmelding

Algemene informatie



Naam

Straat

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Geboortedatum

ETEN

Wil je vegetarisch eten?

ja

nee

Heb je bepaalde dieetwensen?

ja, nl.

nee

SLAAPCOMMODATIE

Kom je met een bepaalde groep of wil je graag bij iemand op de kamer?

ja, nl. met

nee

Wil je het weekend in stilte doorbrengen?

ja

nee

Opmerkingen

Je kunt het formulier opsturen naar:

Doopsgezind Broederschapshuis
Oorsprongweg 3
1871 HA Schoorl



Thema: Een toekomst van vrede

Taizé in Schoorl



Bezinningsweekend
met liederen en
gebeden uit Taizé

vrijdag 3 maart t/m zondag 5 maart 2006

